

Den enastående staden Neapel kombinerat med Ischia
Kultur och relax på samma resa.
23-30 maj 2024



Neapel är huvudstad i den italienska regionen Kampanien. Neapel har drygt två miljoner invånare och ligger nära vulkanen Vesuvius. Det är Italiens tredje största stad. Staden är av tradition pizzans hemstad. Speciellt pizzan Margherita, med mozzarella, tomat och basilika, som representerar italienska flaggans färger i rött, vitt och grönt. Pizzan fick sitt namn när den serverades till Drottning Margherita av Savoien under ett besök i staden.

En pulserande storstad som skiljer sig ifrån både Rom och Milano. Staden grundades av greker som 470 benämnde staden Neapolis (Napoli) dvs den nya staden.



Vår guide under alla dagarna i Neapel är Flavia Bergman, svenska som kommer att öppna upp stadens "hemligheter". Man kan inte undgå att charmas av de historiska miljöerna, konstverken, maten* och bakverken, min favorit Sfogliatella (tusenbladsdeg fylld med ricotta).

*Kampanien är i topp, av hundra bästa "matregioner" i världen.

Flavia Bergman

Torsdag 23 maj Resdag

Avresa från Arlanda tidigt på morgonen.

Ankomst till Neapels flygplats efter lunch.

Buss hämtar oss vid Flygplatsen i Neapel som ligger ett ”stenkast” från stadens centrum. Incheckning på vårt hotell.



En kortare guidad vandring på eftermiddagen då vi känner på Neapels puls.
Middag på hotellet eller på näraliggande restaurang.

Fredag 24 maj Heldag i Neapel

Morgonpromenad för den som så önskar.

Frukost på hotellet.

Heldag i Neapel (lite beroende på väderlek och önskemål) Piazza Plebiscito, café Cambrinus, Galleria Umberto, Napoli Sotterranea, Santa Chiara, Domkyrkan San Gennaro mm och naturligtvis en pizzalunch i pizzans huvudstad.

Middag på hotellet eller på näraliggande restaurang.

Lördag 25 maj Heldag Reggia Caserta
Morgonpromenad för den som så önskar.
Frukost på hotellet.



Strax norr om Neapel, dryga 30 minuter, ligger det fantastiska slottet Caserta med 1 200 rum och en enastående slottspark. Den engelska trädgården, som är en del av parken, är en av de största, äldsta och viktigaste pittoreska trädgårdarna som skapats i Europa.

Caserta byggdes för Bourbon kungarna av Neapel och senare de bägge Sicilierna. Palatset var en av de största byggnader som restes i Europa under 1700-talet. Faktum är att det är det största kungliga residenset på jorden...!

Vi äter lunch på någon av restaurangerna på slottet.
Åter till hotellet i Neapel
Middag på hotellet eller på näraliggande restaurang.

Söndag 26 maj halvdag Neapel – Ischia

Morgonpromenad för den som så önskar.

Frukost på hotellet.

Innan vi åker ut till Ischia; egen tid för shopping, promenad och lunch.

Avresa till Ischia tidig eftermiddag.

Ankomst till Casamicciola och det familjeägda Hotellet Casa di Meglio där vi tas emot med öppna armar. Hotellet drivs av syskonparet Di Meglio.

Middag på hotellet.

Ischia är den största ön i Neapelbukten och är känd för sina termalbad och sin grönska.

När grekerna koloniserade Italien på 700-talet f Kr var Ischia en av de första platserna som grekerna slog sig ner på. Ön är en av Italiens grönaste öar men bergig och med flera vulkaner. Den högsta toppen, Monte Epomeo på 788 m.ö.h. är en utslöcknad vulkan som hade sitt senaste utbrott 1301.

På Ischia finns gott om vulkaniska källor. Termalbad och behandling med den berömda Ischia-leran är effektivt mot de flesta åkommor. Termalbaden är kända sedan romartiden. Cicero beskriver källorna och det "kokande vattnet" i sina brev.

Sommaren 1867 bodde författaren Henrik Ibsen på Ischia och skrev Peer Gynt.

Luchino Visconti som regisserade filmen "Döden i Venedig" bodde på ön.

Borgen Castello Aragonese (ovan) är en ö i anslutning till den största "staden" på ön, Ischia porto.

27-30 maj Ischia på hotell Casa di Meglio.

På hotellet finns pooler och en bar både vid poolen och på takterrassen varifrån man har en bedårande utsikt.

Busskort ingår, som gäller under alla dagar vi är på ön vilket innebär att man enkelt kan ta sig runt på egen hand (att åka runt hela ön tar drygt en timme).

Det rekommenderas att besöka någon av de fina termalbads anläggningarna Giardini Poseidon Terme eller Negombo.



Den berömda Giardini La Mortella eller Giardini Ravino en botanisk trädgård specialiserad på suckulenter och kaktusar, Marontistranden där en av Elena Ferrantes romanfigurer tillbringar en tid, byn Sant Angelo som Angela Merkel besökte år efter år eller den märkliga platsen Madonna di Zaro.

Varför inte stanna på hotellet och njuta av lugnet och den härliga poolen.

En av dagarna tar vår värd med oss till Castello Aragonese som ligger vid huvudorten Ischia porto.

Torsdag 30 maj Avresedag

Avresa från Casamicciola med färja till Neapel. Transfer till Neapels flygplats.

Avresa 17.35 ankomst Arlanda 23.45.

FLYG Arlanda – Neapel, Lufthansa tor, 7 övernattningar i dubbelrum. 7 frukost, 1 lunch, 7 middagar, måltidsdrycker vin och vatten. Transfers. Alla utflykter. I Neapel kommer vår guide att ha ett guidesystem med hörsnäckor så att alla kan höra vad som sägs. Reseledare är Björn Malmberg

Pris 24 500:- per person i dubbelrum. Tillägg enkelrum 3 600:-

Bokning gör du enklast genom att mejla till Mimosas kulturresa; bokning@kulturresa.se, ange tilltalsnamn samt efternamn (dubbelnamn i förekommande fall) Observera att namnen skall vara stavade som det står i passet. Ange även postadress, ev. fast telefon- och mobilnummer, e-postadress. Anmälningavgiften 2 000 kr/ person betalas i samband med den skriftliga anmälan till Mimosas bg 130-3049. Ange namn och resa.

Obs! Anmälan blir inte definitiv förrän anmälningavgiften finns på Mimosas kulturresas konto.

I de fall arrangören ställer in resan återbetalas anmälningavgiften.

Resan genomförs om tillräckligt antal anmäler sig. Vi reserverar oss för ev. justeringar i programmet och eventuella kostnadsökningar vi inte råder över. Mimosas kulturresa ab ställer resegarantier hos Kammarkollegiet och är medlem i Svenska resebyrå- och arrangörsföreningen (SRF).

Kontaktuppgifter:

Björn Malmberg, 0708 890790, bjorn.malmberg@kulturresa.se

www.kulturresa.se

Samtliga bilder i prospektet Copyright Björn Malmberg



Medlem i SRF 
Resenärens Trygghet
Branschförening sedan 1937

Res med Mimosas Kulturresa – Det vill gärna bli bra!